

πρόσωπο

Μελετά τους ανθρώπους μέσα από την καθημερινότητά τους, επικοινωνώντας στη γλωσσα τους, ακόμη και στην ιδιόλεκτό τους, και κάνει συγκριτικές μελέτες σε πολιτισμούς που, φαινομενικά τουλάχιστον, δε μοιάζουν και πολύ μεταξύ τους.

της Μάγδας Δημάκη, φωτ.: Γρηγόρης Σιαμίδης

Αν και η βάση του είναι στη Βοστόνη, όπου έχει την έδρα της Ανθρωπολογίας στο Πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ, ο Michael Herzfeld ή Μιχάλης Herzfeld, όπως θέλει να τον αποκαλούν οι Έλληνες φίλοι του, βρίσκεται μειού Ελλάδας, Ιταλίας και Ταϊλάνδης. Στα διαλείμματα των ερευνών του δίνει διαλέξεις σε όλο τον κόσμο. Πρόσφατα επισκέφτηκε τη Θεσσαλονίκη, όπου μίλησε στο Αμερικανικό Κολέγιο ως προσκεκλημένος του Κολεγίου και της Ελληνικής Συμβούλου Επιτροπής, και οιμημετείχε σε σιρογγυλό τραπέζι των προγράμματος «Πιθαγόρας» στο Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

νόνον της επερόπιας. Άκούμε π.χ. τη φράση: «Δεν είμαι ρατσιστής, αλλά....». Τόρα, όλοι έχουν συνειδητοποιήσει ότι η προκατάληψη δεν ευνοείται, αλλά, από την άλλη μεριά, αυτά τα αισθήματα δε φεύγουν εύκολα. Αν θέλουμε να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα της προκατάληψης και του ρατσισμού στη χώρα, πρέπει να δείξουμε και κατανόηση σ' αυτούς που εκδηλώνουν τέτοια αισθήματα. Τα οιερεύσια αντλούνται μέσα από βιώματα, ίσως μέσα από λανθασμένα κανάλια κατανόησης. Αρι, αν εμείς δε ουμφανώμε με τις προκατάληψεις αυτές - κι οπωδήποτε εγώ δε ουμφανώ μαζί τους-, πρέπει, αστόσο, να δείξουμε κάποια ουμάθεια και κατανόηση για αυτούς που διακατέχονται

Μιχάλης Herzfeld «Ονειρεύομαι στα ελληνικά»

Γιατί γίνατε ανθρωπολόγος; Νομίζω, επειδή η Ανθρωπολογία έχει αναγάγει το κοινοτιμολόγιο και το φαγητό σε επιστήμη.

Εχετε μια ιδιαίτερη σχέση με την Ελλάδα. Τι πάντα αυτό που σας τράβηξε; Ηρθα στην Ελλάδα λίγο πριν από τη χούντα, χωρίς να ξέρω τότε πολλά για την πολιτική ζωή. Με τράβηξε ο πολιτισμός, η μουσική, το φαγητό και πολλά αλλά πράγματα... Είχα μάθει κάτι στοιχειώδη νέα ελληνικά και με τη βάση των αρχαίων ελληνικών αποφάσισα να μάθω τα ελληνικά μόνος μου.

Εδώ και 35 χρόνια κάνετε έρευνες για τη χώρα μας. Εχετε δει αλλαγές στην κοινωνία; Ασφαλώς. Αν μου έλεγε κανείς πριν από δέκα χρόνια πως θα περίμεναν οι Έλληνες υπομονετικά στην ουρά για ταξίδια στο αεροδρόμιο, θα έλεγα ότι πάντα επιστημονική φυτασία. Αλλά μου συνέβη τώρα που ήρθα και δεν το πίστεια, καθώς στο «Ελ. Βενιζέλος» που κατέβηκα και περίμενα ταξί όλα λειτουργησαν άφογα. Εφόσον λοιπόν αναγνωρίζουμε πως ηώς έχουν γίνει αλλαγές στην καθημερινή οικοπεριφορά, νομίζω πως ήρθε η ώρα να γίνει λόγος και γι' άλλες αλλαγές στην Ελλάδα, σε πολιτικό επίπεδο, όπως π.χ. στο θέμα της μειονοτικής ταυτότητας, του αυτοπροσδιορισμού ή για μια ευρύτερη κατα-

από τέτοια αισθήματα. Εισι, θα μπορέσουμε στη συνέχεια να τους δείξουμε γιατί διαφωνούμε και γιατί ίσως κι αυτοί θα μπορέσουν να αλλάξουν γνώμην.

Σας επιρρέασε η ζωή σας στην Ελλάδα; Ξωζίστε εδώ πάρα πολλά χρόνια. Πάνω των εαυτώ μου συχνά να αντιδρά και ως Ελληνας. Υπάρχει, όμως, και η άλλη διάσταση και κάποια πράγματα μου προκαλούν μια αντίδραση, επειδή μπρέχονται από τις μη ελληνικές εμπειρίες. Επειδή η Ελλάδα αισιοδούσε το κατεξοχήν αντικείμενο των μελετών μου, κάποια συγκίνηση αποφάσισα ότι για να τη δια κάτιω αιώνα ένα άλλο πρίσμα έπρεπε να φύγω και να κάνω κάτι αλλού. Το πρώτο βήμα ήταν η Ιταλία, όπου ήξερα τη γλώσσα.

Υπάρχουν καινά στις δύο χώρες; Ναι, αλλά υπάρχει μια τεράστια διαφορά μεταξύ τους στο επίπεδο της άμυνας της «πολιτισμικής οικειότητας». Στην Ελλάδα, πάντα υπήρχε -και δικαιολογημένα ως ένα βαθμό- η κακυποφία του τύπου «τι δουλειά έχει ένας ξένος να φαρέψει στα νερά μας». Οι Έλληνες, γενικά, δεν θέλουν οι ξένοι να μαθαίνουν πολλά πράγματα για την εσωτερική ζωή της χώρας. Ήθελαν να παρουσιάσουν μια ιδεώδη εικόνα, η



«Αν μου έλεγε
κανείς πριν από
δέκα χρόνια πως
θα περίμεναν
οι Ελληνες
υπομονετικά
στην ουρά για ταξί¹
στο αεροδρόμιο,
θα έλεγα ότι πήταν
επιστημονική
φαντασία».

Πρόσωπο

bio

Ο Herzfeld είναι ένας από τους διαμαρφωτές της αύγχρονης Ευρωπαϊκής Ανθρωπολογίας και ένας από τους κύριους μελετητές της Ανθρωπολογίας του ελληνικού χώρου από τη δεκαετία του 1980 και έπειτα. Τα έργα του διδάσκεται σε πανεπιστήμια όλου του κόσμου και έχει αυμβάλει στα να μπει ο μελέτη της ελληνικής κοινωνίας και των ευρωπαϊκών κοινωνιών ευρύτερα στο χάρτη της παγκόσμιας ανθρωπολογικής μελέτης. Διετέλεσε πρόεδρος της Εταιρίας Νεαελληνικών Σπουδών των ΗΠΑ και της Εταιρίας για την Ανθρωπολογία της Ευρώπης, καθώς και πρόεδρος της επιστημονικής συντακτικής επιτροπής του περιοδικού «American Ethnologist», του πιο σημαντικού επιστημονικού περιοδικού στις ΗΠΑ. Το 2001 παρεξέδωσε το βιβλίο του «Anthropology: Theoretical Practice in Culture and Society». Έχει τιμηθεί με πολλές και σημαντικές διοκρίσεις και τα 1997 εκλέχτηκε επίτορος της Αμερικανικής Ακαδημίας Τεχνών και Επίστημάν.



«Οι Ελληνες παραπονούνται για την Ελλάδα μεταξύ τους, αλλά όχι στους ξένους».

οιοία συμβάδιζε με τις προσδοκίες και τις ειπιθυμίες των δυτικών για το τι οι ομαδίνει Ελλάδα. Αντίθετα, οι Ιταλοί δεν είχαν αυτίν την έγνοια. Οι Ιταλοί μιλούν πολύ πιο ανοιχτά για τα σφάλματα που βλέπουν στην χώρα τους. Οι Ελληνες παραπονούνται για την Ελλάδα μεταξύ τους, αλλά όχι στους ξένους. Επειδή είχα αφορισθεί πολύ στην ελληνική κοινότητα, άκουγα τα παρόπονά τους, αλλά όταν τα έγραφα στα συγγράμματά μου και τα δημοσιοποιούσα, οι Ελληνες θύμωναν. Αυτά τα αισθήτηρα υποχωρούν τώρα κι αυτό είναι ένδειξη «αιμηρένης αιφάλετας». Δε διακατέχονται πια από την ανασφάλετα.

Για να διεισδύει κάποιος στον πολιτισμό μιας χώρας, είναι βασικό να γνωρίζει καλά τη γλώσσα του. Ναι, γιατί αν πηγαίνα σε μια χώρα, όπως π.χ. η Ταϊλάνδη, όπου κάνω τα τελευταία χρόνια έρευνα χωρίς να ξέρω τη γλώσσα, αυτοί θα μου έδιναν την ιδεώδη εικόνα της κουλτούρας τους που έχει φτιαχθεί για εξωτερική κατανάλωση. Θα είχα την εικόνα του τουρίστα. Η γνώση της τοπικής γλώσσας είναι βασικό εργαλείο της δουλειάς μας και για την επικοινωνία με τους συναδέλφους της χώρας την οποία με-

λετάμε. Είναι αδύνατο στην έρευνά μας να αγνοούμε τις επιστημονικές έρευνες και μελέτες που έκαναν για τον τόπο τους.

Πόσο Ελληνας αισθάνεστε; Είμαι ένα κράμα πολλών στοιχείων. Οσοι έκουν ζήσει σε διάφορες χώρες δεν μπορούν να πουν ότι είναι ένα πράγμα και μόνο. Οταν ούμως μαθαίνεται τη γλώσσα, αποκτάς ανθρώπινες σχέσεις σε μια χώρα και μπαίνεις στην καθημερινή ζωή της, ένα κομμάτι του εαυτού σου γίνεται μέρος της. Δεν θα έλεγα πως είμαι Ελληνας, αλλά υπάρχει το ελληνικό στοιχείο μέσα μου, όταν μιλάω τη γλώσσα, ακόμη και στις κειρονομίες που κάνω, στις εκφράσεις που παίρνω. Συχνά, κι όταν είμαι και στην Αμερική ακόμη, σκέφτομαι ελληνικά και ονειρεύομαι στα ελληνικά. Αυτό νομίζω είναι ενδεικτικό. Υπάρχουν, όμως, και στοιχεία ιταλικά. Επίσης, οι γονείς μου μεγάλωσαν στη Γερμανία. Αναγνωρίζω στο πολιτισμικό φόντο πως υπάρχουν στοιχεία γερμανικά, ακόμη και ταϊλανδέζικα τώρα πια, που ξέρω τη γλώσσα και τις κειρονομίες. Είσι, όταν με ρωτάνε: «Μα τι είσαι τελικά?», εγώ απαντώ: «Είμαι ανθρωπολόγος και αυτή η ταυτότητα μου φτάνει».

Σέρει και μαντινάδεις!

Μη από τις πράτες του ηλέτες αφέρούσε το συστήμα συγγένειος και γονιότητος, καθώς και το φανόμενο της Διαδοτικής στας μητέρες και νεαρές κανονικές ριών του νομού Ρεθύμνου. Τότε πάντα που έμαθε να μιλάει κρητικά και να τραγουδάει μαντινάδες. «Αρχιασα να μαθαίνων κρητικά, γιατί δεν μπορούσα να μάρμαται τα κρητικά σκάμ και τώρα. Οταν είμαι στον Ανω Μυλοπόταμο Ρεθύμνης, μιλών ακόμη τα κρητικά του χωριού. Δε μου αρέσει να παρουσιάζεται πάνθηση συμμαχίες. Ναι μεν μπορούμε να μιλάμε για εγκληματικότητα σε ένα επίπεδο, αλλά αν δεν καταλαβαίνουμε το φαινόμενο και σαν τοπικό θεάμα κι ιδιαίτερα σαν έναν τρόπο ενασμότωσης των απομακρυαμένων κατοίκων μέσα στην πολιτική ζωή της χώρας, δε θα μπορέασουμε να καταλάβουμε ακόμη κι τι θα πει ελληνικό κράτος».